

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Κυβέρνηση και εργοδοσία είναι οι μόνοι υπεύθυνοι που, εν μέσω έκρηξης των κρουσμάτων της πανδημίας, όχι μόνο δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα για ασφαλείς χώρους δουλειάς, αλλά κλείνουν τα μάτια και ερμηνεύουν τα πρωτόκολλα κατά το δοκούν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τέτοιου είδους ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, αλλά και τους πελάτες που πολλές φορές είναι ηλικιωμένοι ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες συναδέλφων για καταστρατήγηση των ελλιπέστατων μέτρων που ήδη έχουν ληφθεί. Η καθημερινότητα στο δίκτυο της Εθνικής δείχνει το βαθμό επικινδυνότητας στον οποίο καλούμαστε να εργαστούμε σε συνθήκες πανδημίας. Χαρακτηριστικά: οι πελάτες μπαίνουν στα καταστήματα, όχι με βάση τα τ.μ. των χώρων αλλά με βάση το πόσοι στέκονται στην ουρά απ' έξω, προκειμένου να μην χαλάει η εικόνα της Τράπεζας. Ενδεικτικά, το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο στο κατ/μα Σταδίου, στο κατ/μα Λ. Αθηνών κα: Συνάδελφοι που είναι σε αποσυμφόρηση καλούνται να προσέλθουν στην εργασία τους, γιατί δεν «βγαίνει» η δουλειά, χωρίς να τηρείται το ποσοστό των εργαζομένων προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η μεταξύ τους απόσταση. Την ίδια ώρα, η στοχοθεσία πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας σε καθημερινή βάση, ακόμα και τώρα εν μέσω έξαρσης της πανδημίας.

Οι ουρές που δημιουργούνται έξω από τα καταστήματα, πχ στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, στο Αχαρνών, στην Καλλιθέα και αλλού, παρά τα όσα καθησυχαστικά μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος στο πρόσφατο μήνυμά του ότι μόνο το 5% των συναλλαγών γίνεται στο Δίκτυο των καταστημάτων (να γελάνε και οι πέτρες δηλαδή), ολοένα αυξάνονται. Καλούνται λοιπόν οι συνάδελφοι να καθησυχάζουν τους ωρυόμενους πελάτες που αναγκάζονται μέσα σε τέτοιες συνθήκες να προσέρχονται στις τράπεζες για να διεκπεραιώσουν οφειλές και υποθέσεις. Αντί η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναστολή πληρωμών για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία σε όσους δεν μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ρίχνει την ευθύνη στους πελάτες. Αντί η τράπεζα να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού και να τηρήσει, όπως οφείλει, τα μέτρα προστασίας της υγείας μας, βάζει συνέχεια νέους στόχους που εντατικοποιούν τη δουλειά και δημιουργούν επιπλέον συγχρωτισμό στα καταστήματα.

Και ενώ στην αρχή της πανδημίας και υπό «τον φόβο των Ιουδαίων» η τράπεζα είχε φροντίσει για την καθαριότητα στους χώρους καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου, το

τελευταίο διάστημα η καθαριότητα έχει συρρικνωθεί και πάλι στο δίκωρο, μετά τη λήξη του ωραρίου των εργαζομένων. Η παροχή αντισηπτικών δε φτάνει από μόνη της να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες καθαριότητας και απολύμανσης των επιφανειών και έγκειται στη «διάθεση» και τον χρόνο που έχουν οι συνάδελφοι να απολυμάνουν επιφάνειες ανάμεσα στα ραντεβού με τους πελάτες.

Ο εξαερισμός επίσης των χώρων είναι πολύ σημαντικός δεδομένου ότι δεν υπάρχουν παράθυρα στα καταστήματα. Στο κατάστημα Περιβολακίων Νίκαιας για παράδειγμα που δεν έχουν θέρμανση και περιμένουν ένα ανταλλακτικό φίλτρου εδώ και 6 μήνες, έχουν σε λειτουργία τον εξαερισμό, γιατί επιβάλλεται από τις συνθήκες, αλλά συνάδελφοι και πελάτες παγώνουν, γιατί δεν υπάρχει θέρμανση!

Η λειτουργία των καταστημάτων και η διασπορά των κρουσμάτων σε αυτά συνδέεται άμεσα με την κοινωνία και όλο το λαό. Ως εκ τούτου η τράπεζα έχει αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφάλεια και την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των συναλλασσομένων και οφείλει να αναλάβει εξολοκλήρου τα σχετικά κόστη για την ορθή τήρηση των μέτρων.

Μετά τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν, οι πελάτες των τραπεζών θα μπορούν να προσέρχονται σε τράπεζες του δήμου τους ή εντός 2 χιλιομέτρων. Μετά το σωρηδόν κλείσιμο καταστημάτων, ουσιαστικά τα νέα μέτρα αποκλείουν το λαό από το να εισπράξει συντάξεις, μισθούς, να διευθετήσει υποθέσεις τους. Τελικά το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να μας μαντρώσει μέσα στα σπίτια μας, όπου καμία αντίδραση σε ό,τι συμβαίνει δε θα μπορεί να πάρει συλλογικά χαρακτηριστικά.

Απαιτούμε:

- Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στα καταστήματα και τις υπηρεσίες της τράπεζας. Παροχή όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας με ευθύνη της εργοδοσίας.

- Πραγματοποίηση δωρεάν μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους εργαζόμενους (ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης) με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας.

- Καταγραφή και δημοσιοποίηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Άμεση ενημέρωση των συναδέλφων σε περίπτωση κρούσματος. Διασφάλιση της τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος.

- Διασφάλιση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων (μισθοί, άδειες ειδικού σκοπού κλπ) των εργαζομένων που νοσούν οι ίδιοι ή μπαίνουν προληπτικά σε καραντίνα. Οι άδειες ειδικού σκοπού να δίνονται με επιβάρυνση του κράτους και της εργοδοσίας, να μην επιβαρύνεται ο εργαζόμενος, να μην αντικαθίστανται με τηλεργασία.

- Ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων προς και από την εργασία με πύκνωση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς.

- Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς με βάση τα πρωτόκολλα υγείας.

- Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ιχνηλάτησης και αποφυγής της διασποράς του ιού με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους.

- Μαζικός και δωρεάν εμβολιασμός όλου του λαού

Οι εργαζόμενοι που είναι στην πρώτη γραμμή μπορούν και πρέπει να επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας τους, των οικογενειών τους και των συναλλασσομένων

Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγέλλουν κάθε ελαστικοποίηση των πρωτοκόλλων, αλλά και να πρωτοστατήσουν για πραγματικά μέτρα προστασίας για όλο το λαό, στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια.